

Het Martin Buber

Hallo Minister van Onderwijs,

Wij zijn Barry, Hidde, Vera en Zooey. Wij schrijven u deze helpbrief namens heel veel kinderen in Kerkrade.

We willen aan u vragen om er echt alles aan te doen dat de nieuwe school in Kerkrade, Het Martin Buber, er ook echt komt.

We hebben zelf gezien hoe deze school werkt op de 'beleef-wat-je-leert-dagen'. Die gingen over de bij. En hoe briljant de bij is. De eerste keer keken we met de anderen kinderen naar de manier waarop de bij haar vleugels gebruikt. Wist u dat die zeker 200 keer per seconde bewegen? In de dierentuin GaiaZoo hebben we van alles ontdekt over het leven van de bij. En op Rolduc hebben we ook naar andere dingen gekeken, zoals het gebruik van de was bij de bouw van schepen van de Vikingen. Aan het einde hebben we alles laten zien aan onze ouders met een klein toneelstukje in het Engels.

Omdat we op Het Martin Buber dat wat in de boeken staat ook echt in de praktijk meemaken begrijpen we veel beter wat al die theorie in die boeken betekent. We beleven wat we leren op deze school en daarom onthouden we ook veel beter wat we moeten weten! En dat we ook op andere plekken in de stad les krijgen is echt tof. Op die manier zitten we niet de hele dag op een plek maar komen we ook op plaatsen waar ze ons kunnen laten zien hoe dingen gaan.

Minister, dat was zo geweldig! We hadden plezier in het leren met elkaar maar ook van elkaar. En we praten er nu nog over. We zagen ook dat verlegen kinderen opeens veel meer durfden.

Daarom willen wij u echt vragen om deze school voor ons mogelijk te maken.

De burgemeester is er samen met wethouder Jo en met Bert en Frank heel druk mee bezig.

Wij horen graag van u en natuurlijk mag u het lintje doorknippen als de school opent. Doen we dat samen.

Groetjes,

Barry, Hidde, Vera en Zooey